

In ieder mens zit een kwetsbaar deel...



Als alles in harmonie is gaan die hand in hand...



Soms wordt dat kwetsbare deel beschermd door gedrag ervoor te zetten. Dat gedrag kan zo groot worden dat we het authentieke kind niet meer zien. We focussen ons dan op het zichtbare gedrag. En niet op het kind achter dat gedrag



Wij kunnen het kind helpen door het van binnenuit sterker te maken waardoor het met meer zelfvertrouwen in het leven kan gaan staan. En dan is er geen gedrag meer nodig maar zien we het authentieke kind hand in hand met zijn kwetsbare deel.

